

Ciao Kapoenen & Welpen

Binnen een kleine maand is het weer zover. Dan staat het takweekend weer voor de deur. We hebben hiervoor dit jaar een lekker warme locatie uitgekozen met lekker eten. Pasta, pizza en lekkere tomaten. Misschien komen we 1 van de bekendste Italianen tegen zoals Mario. Of varen we met een bootje door Venetië. Mogelijks zien we zelfs hoe een echte pizza gemaakt wordt. Heb jij ook al zo veel zin in als ons? Zien wij jullie in verschijnen het verre, zonnige Italië (Londerzeel)?

We verwachten iedereen op **vrijdag 31 maart om 19u30** aan de weekendplaats. (Zorg dat je al gegeten hebt, want we vliegen er direct in). **Zondag 2 april rond 11u** mag iedereen daar ook weer worden opgehaald.

⇒ Adres: Brusselstraat 49 , 1840 Londerzeel

Verwittig de takleiding indien vervoer een probleem is, dan zoeken we samen een oplossing!



Wat neem je mee?

- Veldbed of luchtmatras
- Slaapzak of dergelijke + hoofdkussen
- Pyjama
- Pantoffels
- Toiletgerief
- Speelkledij
- Regenkledij
- Medicatie + doktersattest

Van dat vreemde klimaat & de zon zullen we vast en zeker veel honger krijgen, daarom vragen we jullie €30 (€10 bij verminderd lidgeld) te storten op het rekeningnummer BE54 7330 2277 2697, met als vermelding 'Takweekend – (naam Lid)'. Dit graag tegen 25/03 in orde te hebben.

Hierbij ook nog eens een oproep om de individuele steekkaart nog eens te controleren van zoon of dochter.

In afwachting van de vele inschrijvingen zullen wij in elk geval aan Mario laten weten dat we onderweg zijn!

Stevige Linker,
Kapoenen en welpen leiding

